

Bijdrage Bestuur:

Op de drempel van het jaar 2019 nog even dit.....

- De Sint en de Pieten hebben hier en daar ook dit jaar weer hun sporen achtergelaten als dank voor de inzet van velen....
- Het hoofdstuk “waterschade pastorie St. Jan” is op een haar na gevelde.....
- De relikwieën uit de Gerarduskerk gaan een nieuwe bestemming krijgen en wel in de altaren van de kapellen van het Gilde St. Antonius en Sebastiaan en het St. Jorisgilde. Wij houden u hiervan op de hoogte.....
- Er wordt een onderzoek uitgevoerd door het bureau Hylkema Erfgoed naar mogelijkheden m.b.t. een gedeeltelijke herbestemming van het kerkgebouw St. Jan voor kerkwaardige activiteiten, passend in het kader van de bestaande kerkelijke functies.
- De deurcollecte tijdens de Kerstdagen heeft € 642,39 opgebracht. De opbrengst gaat naar de Zonnebloem die hiervoor binnen onze parochie extra activiteiten kan ontplooiën.....
- De pastorie in Elsendorp wordt binnenkort weer tijdelijk bewoond.....
- De Monumentenwacht heeft het afgelopen jaar al onze gebouwen geïnspecteerd waarbij de nodige herstel werkzaamheden zijn doorgegeven.....
- Ouders en vrijwilligers zijn reeds gestart met de eerste voorbereidingen van de Eerste Communie en het Vormsel 2020.....
- De Pastoraatsgroep is deze maand weer bijeen geweest en heeft zich o.m. gebogen over het mede participeren / schakel vormen tussen pastores en de parochianen..... Ook is er stil gestaan bij het verlevendigen van de Eucharistie vieringen....
- De initiatiefgroep “Kerk aan het werk” nadert het einde van haar eerste fase en zal haar bevindingen, ervaringen en aanbevelingen aanbieden aan het Pastoraal Team en het Parochiebestuur mede als basis voor een nog op te stellen Pastoraal Beleidsplan.....
- Op 4 december was er in het restaurant van Zorgcentrum Ruijschenbergh een aflevering van “het dagboek van een herdershond” te zien..... 70, veelal ouderen hebben geweldig genoten van deze nostalgische vertoning.....
- Op 25 december j.l. werd het feit herdacht dat de St. Christoffelkerk in Elsendorp 60 jaar geleden in gebruik is genomen..... **Gefeliciteerd Elsendorp(ers).....**
- En om het jaar 2019 als parochie gemeenschap op gepaste wijze af te sluiten wordt u in de gelegenheid gesteld om dit op 31 december in 3 kerkdorpen te vieren:
Een alternatieve viering in Gemert om 17.00 uur...
Een Eucharistie viering in Handel om 17.00 uur.
Een Eucharistie viering in Bakel om 19.00 uur

U bent van harte welkom in Elsendorp..... op Nieuwjaar om 10 uur....

- Rest ons nog om u allen een goed uiteinde toe te wensen en een Zalig en hoopvol 2020.....

Bijdrage Pastores:

Voornemens maken heeft dat wel zin?

Nog even, en 2020 gaat van start. Grote kans dat u het nieuwe jaar weer begint met goede voornemens. Misschien ook niet, want soms hoor je zeggen, het mag rustig zo verder gaan zoals het gaat. Sommigen zijn al lang en breed gestopt met het maken van goede voornemens. Je drinkt toch weer een extra wijntje bij het avondeten, je eet toch weer wat meer lekkere dingen met suiker dan voorgenomen. En dan voelen we, dat we weer terug bij af zijn. Maar besef wel dat ook het maken van geen voornemen, een beslissing is die wat zegt over de eigen levenshouding, namelijk als voornemen om geen goed voornemen nodig te hebben. Maar werkt dat wel?

Het is inderdaad bekend dat de meeste goede voornemens stranden in de eerste twee weken. En misschien is een stuk realistisch cynisme dan wel het hoogste haalbare. Hebben goede voornemens wel zin? We gaan er met elkaar over in gesprek.

In het inspiratiecafé van donderdagavond 9 januari (open inloop vanaf 19.30 in de pastorie van Gemert) nodigen we u uit om in gesprek te gaan met zuster Madeleine. Ze komt een workshop geven over goede voornemens vanuit het klooster van Aarle Rixtel (zusters van het kostbaar bloed).

Inderdaad het is al een hele klus om bij het ouder worden, ondanks de wisselvalligheid van het leven, toch tevreden te blijven. Dus extra goede voornemens zijn niet per sé nodig. Maar ze passen zeker wel bij de katholieke traditie in de zin van een vreugdevol streven naar deugdzaamheid. Deugdzaam leven is vreugdevol, omdat we meewerken met Gods liefde zoals Maria eens haar “fiat” gaf aan haar weg met God: “Mij geschiede naar Uw Woord”. We maken normen en waarden concreet als deugd. Het vraagt bewustwording van onze talenten, en goede eigenschappen die vragen om verdere inoefening om ze tot een duurzame levenshouding te maken. Het inoefenen van deugden kost in het begin moeite, maar het brengt uiteindelijk levensvreugde.

Hoe kunnen we goede voornemens echt concreet maken? Zuster Madeleine helpt ons. Zij is ook een expert in het formuleren van voornemens met jonge mensen. Ze geeft les aan middelbare scholen om jongeren te helpen keuzes te maken. Een tipje van de sluier willen we alvast oplichten. Meestal spreken we van negatieve voornemens, we willen dan iets niet meer doen, iets verbeteren. Maar de vraag is motiveren dergelijke voornemens ons blijvend? We focussen ons dan namelijk op iets dat niet loopt. Maar wat willen we nu echt bereiken?

Zuster Madeleine: “wat wel werkt zijn positieve doelgerichte voornemens in verbondenheid met de vraag: wat is basisopdracht in mijn leven? Die vraag gaat uit van waar ligt mijn innerlijke kracht en niet van je voortdurende tekort wat aangevuld moet worden. Waar wordt je nu echt enthousiast van? Enthousiasme is zo’n mooi woord. Het komt van het Grieks: van “en” (in) en “Theos” (God). Het gaat bij goede voornemens dus niet om een krampachtig jezelf verbeteren. Het gaat om een “in God” zijn. Velen gaan in het weekend naar de ruimte van de kerk om te ervaren dat we “in God wonen” die liefde is. En waar die ervaring mensen echt raakt, vraagt dat vervolgens de hele verdere week om ware compassie met hobbels in de eigen groei. We mogen geduld hebben met onze goede voornemens. Ze moeten niet aanvoelen als loodzware plichten, maar als natuurlijke en uitvoerbare voornemens. Laten we daartoe geloven dat God ons tegemoet komt. Want God heeft ons het eerste heeft liefgehad nog voordat wij het besef kregen dat we in ons leven slechts een antwoord mogen geven om liefde te gaan belichamen. Want God houdt van je, zoals je bent. Maar Hij houdt teveel van je, om je zo te laten zoals je bent. Ik wens u een haalbaar voornemen voor een zegenrijk en gelukkig 2020.

Namens het pastorale team, pastor Stefan Schevers