

#### **Bijdrage Bestuur:**

Alweer 2 maanden verder in 2020! Deze keer dan ook een 2-maandelijks Nieuwsbrief. Alle goede voornemens zijn alweer 2 maanden oud. Ook de parochie heeft goede voornemens: we maken er samen weer een gezond jaar van: letterlijk en figuurlijk! want.....

- Vele vrijwilligers hebben zich weer ingezet voor de actie Kerkbalans. De kleurrijke folder liet weer zien hoe de parochie reilt en zeilt en onze wens is dat, dank zij uw bijdrage, wij weer in 2020 mogen beschikken over een positiever saldo waarmee voornamelijk uw wensen in vervulling kunnen gaan.....
- Zoals u wellicht heeft gehoord en gelezen, heeft het bisdom een nieuwe administrator benoemd voor onze parochie m.i.v. 01-01-2020 in de persoon van Pastoor / Deken ir. P.M. Janssen als opvolger van Pastoor / Deken Th. M.C. Lamers, die benoemd is als Vicaris Generaal van het bisdom Den Bosch. Pastoor Paul Janssen is pastoor in Deurne en Deken van het Dekenaat Asten / Helmond. Wij feliciteren Mgr. Lamers en heten onze administrator (waarnemend pastoor) van harte welkom in ons midden.
- Handel viert dit jaar haar 800 jaar bestaan. Steeds meer activiteiten worden ontplooid. U hoort hier beslist meer over.....
- Er is een onjuist bedrag vermeld in de Nieuwsbrief van december 2019 m.b.t. de deurcollecte van de afgelopen Kerstdagen. Deze collecte, bestemd voor de Zonnebloem die met de opbrengst activiteiten gaat ontplooiën voor hun doelgroep, heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1596,95! Ook mede namens de Zonnebloem onze hartelijke dank voor uw bijdrage.....
- Het Parochiebestuur is vanaf begin februari uitgebreid. Jos Vogels is door het bisdom benoemd als nieuw bestuurslid: Jos Vogels die door het bisdom als bestuurslid van onze parochie. Jos zal zich voornamelijk bezig houden met grondzaken en groen voorzieningen. Ook Jos heten wij van harte welkom binnen ons bestuur.
- Enkele bestuursleden hebben een werkbezoek gebracht aan het bisdom i.v.m. het Gebouwenplan. De inventarisatie van onze gebouwen kwam aan de orde. Dit ook in samenhang met het aantal kerkbezoekers, uitvaarten en het ontvangen van de sacramenten zoals Doop, Vormsel, Huwelijk van de afgelopen jaren. Het was goed en verhelderend om onze situatie te delen met een afvaardiging van het bisdom.
- Marianne v. Rixtel is weer geleidelijk aan begonnen met haar werkzaamheden.
- Binnen het Pastoraal Bureau Gemert hebben enkele vrijwilligers vanwege persoonlijke omstandigheden hun werkzaamheden neergelegd. Wij hebben Giel v. Kessel bereid gevonden ons behulpzaam te zijn met het computer systeem DocBase zodat de digitale informatie inzichtelijker verwerkt kan worden.
- De visie groep gaat de resultaten van hun onderzoek presenteren op dinsdag 3 maart om 20.00 uur in het MFA in De Mortel. U bent van harte welkom.
- De Carnaval is inmiddels voorbij, de weerperikelen zijn overwonnen en de Vastentijd staat voor de deur. Vasten: een tijd van bezinning waarin we ons als parochie o.m. richten op een concreet doel: het Albinisme. Pieter Staadegaard zal dit project tijdens de Vasten in iedere kerk toelichten. Uw financiële steun voor dit project kunt u geven aan de gezamenlijke goede doelen actie of in het vastenzakje. Wij bevelen uw financiële steun van harte aan.
- Vanuit de Pastoraatsgroep, met name vanuit de pastores is de wens naar voren gekomen om enkele vieringen in de Goede Week gezamenlijk als parochie te vieren. Dit willen we verspreiden over 3 kerkdorpen. Het gaat dan over:
  - ✓ De witte Donderdag viering in de kerk Bakel.
  - ✓ De Goede Vrijdag viering in de kerk / processiepark Handel.
  - ✓ De Paaswake in de kerk St. Jan te Gemert.De komende jaren vindt dan een wisseling plaats naar andere kerkdorpen. Wij hopen velen van u in bovenstaande vieringen te mogen begroeten. Meer informatie volgt nog.
- Richten we ons nu op maart waarvan de buien reeds in februari plaatsgevonden hebben!

## Vastentijd, tijd van vernieuwing

Op 3 maart 2020 vindt de terugkoppeling aan de parochie plaats van de initiatiefgroep die haar rapport KerkAanhetWerk presenteert.

Het bestuur en pastoraal team zullen de aanbevelingen uit deze rapportage meenemen in de plannen die gemaakt worden voor de komende periode zodat onze Willibrordus parochie een geloofsgemeenschap blijft waar mensen bij willen horen.

Naast het zijn van geloofsgemeenschap heeft geloof echter eveneens een persoonlijk element. Geloof is uiteindelijk iets tussen u en God. Het is een relatie die net zoals een parochie ontwikkeld moet worden, een relatie die zorg nodig heeft en aandacht.

De vastentijd die is aangebroken vormt bij uitstek de periode om aandacht te geven aan de persoonlijke relatie met God. Gedurende de vastentijd wordt van ons gevraagd net wat meer aandacht te hebben voor God. Wij kennen de beelden van Mozes en Jezus die zich veertig dagen terugtrokken om God te zoeken.

Ook wij kunnen juist de komende periode tot Pasen gebruiken om dichterbij God te komen. Dat kan heel eenvoudig door iets meer tijd te nemen en u zelf de vraag te stellen: Wie is God voor mij en wat betekent Hij in mijn leven?

Kunt u uw zorgen, uw vragen en problemen bij Hem neerleggen? Geeft Hij u steun en sturing?

God kunt u ontmoeten in de stilte waar u niet wordt afgeleid door de dagelijkse beslommeringen. Het zou mooi zijn als u juist deze vastentijd meer tijd inruimt voor rust en stilte.

En mocht u behoefte hebben aan een geloofsgesprek, zijn de pastores hiervoor zeker beschikbaar.

Terwijl de parochie hard werkt aan haar organisatie, kunt u heel persoonlijk werken aan uw relatie met God.

Zo komen beide initiatieven, de geloofsgemeenschap die werkt aan een levende parochie en u als parochiaan die werkt aan een levend geloof, samen. De vastentijd kan zo een tijd van vernieuwing zijn, een voorbereidingstijd die u terugbrengt op het spoor van de levende God en u voorbereidt op het feest van Pasen.

diaken Frank van der Geld