

Bijdrage Bestuur:

April een maand van.....

- De wereldwijde Corona crisis.....
- De 1½ meter maatschappij....
- De intelligente loc down.....
- Stilte op straat....
- Digitale kerkdiensten.....
- Pagina's volle overlijdensberichten....
- Angst,
om door Covid 19 besmet te worden met de kans op zeer ingrijpende gevolgen.....
- Verdriet,
om het heengaan van dierbaren.... dierbaren, waarvan je geen gebruikelijk afscheid hebt kunnen nemen....
- Afscheid,
zo anders als je had gewild.....
- Een samenleving,
teruggeworpen op jezelf.....
- Sociale onthouding.....

Maar ook een maand van oog hebben voor de ander....

- We sturen een kaartje....
- Zetten boodschappen aan de deur....
- Zwaaien bij een raam....
- Bellen naar iemand....
- Sturen bemoedigende berichten naar elkaar.....
- Voelen ons met elkaar betrokken bij de wekelijkse zondag viering om 11.00 uur, uitgezonden door Omroep Centraal....
- en denken na over wat belangrijk is in ons leven....

Laten we ook na deze crisis en de op de hand zijnde iets mildere maatregelen er blijvend zijn voor elkaar.....

Bestuur parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel

Bijdrage pastores:

God is heel dichtbij.

Het corona virus heeft ons sociale leven nagenoeg stilgelegd. We komen niet of nauwelijks nog het huis uit, kunnen niet deelnemen aan sport- of cultuurevenementen en wij kunnen ook niet naar de kerk.

We hebben een sterke behoefte aan een God die dichtbij is maar ervaren God als ver weg, als onbereikbaar ook in onze gesloten kerken. Het niet kunnen deelnemen aan de eucharistie valt veel van onze parochianen zwaar.

Echter, God is niet ver weg. God gaat met ons mensen in het leven mee. Deze week hoorden wij in het Evangelie over de Emmausgangers. Zij waren teleurgesteld na de dood van Jezus op het kruis. Vervolgens zien wij dat Jezus letterlijk met hen meeloopt en hen vertelt waarom dit alles moest gebeuren.

Nadat de Emmausgangers na het breken van het brood Jezus hebben herkend, zeggen zij tegen elkaar 'Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?'

Geloven is een kwestie van het hart. Als mens verlangen wij ons te richten tot God. Eigenlijk kunnen wij niet anders. Het is het ingebouwd verlangen bij de mensen om bij God te willen zijn.

De Heilige Augustinus heeft gezegd: 'rusteloos blijft ons hart tot het zijn rust vindt in U God'.

Voor u allen die onrustig of bedroefd bent, kan ik u zeggen: vreest niet, heb vertrouwen. God heeft een eindeloze liefde voor ons mensen. God is er voor ieder van u als u bereid bent hem in uw hart te aanvaarden.

Heb dus vertrouwen. Wees niet bang, God is dicht bij u. Vertrouw uw zorgen, uw wensen en verlangens aan Hem toe. Hij zal uw gebeden verhoren.

diaken Frank van der Geld