

Bijdrage bestuur:

De deuren van het kerkgebouw op een kier.....

Een ontmoeting op afstand met elkaar in onze kerken staat voor de deur.....

Een ontmoeting, omringd door regelgeving, maar toch.....

Weer wat licht, vertrouwen en hang naar wat was.....

want.....

- Met ingang van 01 juli worden, in overleg met het pastoraal team, de weekend vieringen in onze kerken weer opgestart.....
- 100 kerkbezoekers kunnen dan deelnemen aan deze vieringen.....
- Veel voorbereidende regels en werkzaamheden gaan hier aan vooraf..... Vandaar dat 01 juni niet haalbaar was.....
- In Gemert, Handel en Bakel kunt u dan iedere zondag weer een Eucharistie viering bijwonen.....
- In Elsendorp, De Rips, Milheeze en De Mortel zijn er weer 2 keer in de maand, om de veertien dagen, vieringen in deze kerken.....
- Er zijn protocollen door het bisdom ontwikkeld om deze vieringen met in acht neming van de maatregelen, gesteld door het RIVM, verantwoord te laten verlopen.....
- De komende maand worden deze maatregelen uitvoerig bekend gemaakt via de Keskespagina en de website.....
- Wij kunnen dan ook goed voorbereid onze kerkdeuren voor u weer openstellen en verheugen ons erop u daar dan, weliswaar op afstand, te mogen ontmoeten.....
- Helaas kunnen wij de bewoners in de zorgcentra nog geen viering aanbieden vanwege de kwetsbaarheid van deze mensen in de 1,5 meter maatschappij..... Gelukkig voor hen worden de bezoeksregelingen versoepeld zodat de eenzaamheid wat onderbroken wordt.....
- In deze Corona-tijd hebben wij als bestuur niet stil gezeten....
- De wekelijkse vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn aanvankelijk digitaal gehouden en vanaf de maand mei weer op verantwoorde wijze gestart.....
- De C.K. (Commissie rondom de Kerk) is onlangs in minimale bezetting bijeen geweest en met hen zijn de praktische maatregelen rondom de openstelling van onze kerken besproken. Op hun medewerking kunnen wij voor 100% rekenen waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.....
- De algemene parochieavond, gepland in juni, gaat niet door vanwege de tot nu toe geldende maatregelen. U houdt deze avond dus nog van ons tegoed.....
- De televisie uitzendingen van de viering op zondagmorgen om 11.00 uur worden in de maand juni nog uitgezonden door Omroep Centraal. Wij zijn hen hiervoor zeer dankbaar.....
- In de Corona-tijd zijn er geen bestuursvergaderingen gehouden. In de komende maand komen wij weer bij elkaar op gepaste afstand en pakken als volledig bestuur de draad weer op.....
- De pastorie in Milheeze is weer tijdelijk verhuurd.....
- Tenslotte willen we stil staan bij diegenen die ons de afgelopen tijd ontvallen zijn, zowel direct als indirect betrokken bij onze parochie. Wij wensen hen die achter blijven veel kracht en sterkte om hun levensweg te vervolgen.....

Bijdrage pastores:

De deuren van de kerkgebouwen gaan weer open.

Kan de deur van het hart al een kier om de Geest van Pinksteren te laten waaien?

We mogen nog niet gaan zingen in onze kerken. Maar we leven van verlangen. Gemeenschappelijk bidden en luisteren, versterkt geest en ziel. Je wordt een mens van vertrouwen. We zien er naar uit samen weer echt daadwerkelijk mogen en kunnen vieren in onze eigen kerken vanaf begin juli. De bisschoppen volgen de adviezen van deskundigen. Het kan dus ook echt weer. Maar we zullen samen dan aan wat extra veiligheidsregels moeten voldoen. Toch heeft samen vieren en bidden meerwaarde. Want als is de mis op TV inspirerend (er zijn vele positieve reacties), we zitten dan nog steeds “in de eigen bubbel”. In Handel en Gemert kunt u echter al in juni terecht bij de door de weekse viering van eucharistie. Die gaat direct al van start. Dagelijks kunt u in Handel terecht (behalve zondag) om 9.00. In Gemert kunt elke donderdag om 9.00 terecht in de grote kerk van de Sint Jan vanaf 4 juni. De communie wordt echter pas uitgereikt vanaf half juni

De Geest van Pinksteren maakt ons vrij van angst, om vrijuit te leven, vrij om te zorgen voor een extra behoedzame omgang met elkaar in deze tijd. We doorstaan veel, en juist dan willen we de rust opzoeken, een moment van dankbaar vieren inlassen of iemand gedenken die je mist. Dat doe je samen in de kerk. En daarom was het pijnlijk om de deuren gesloten te moeten houden, wat heeft het reeds veel van ons geduld gevraagd. Gelukkig gaan we weer open, open voor de Geest van Pinksteren kunnen we samen opnieuw wegen vinden om de draagkracht van het geloof samen te vieren en te ervaren. .

We willen geen ingewikkeld reseveringsysteem gaan hanteren, want we zien de kerk als een open ruimte, een publieke vrijplaats waarin mensen echt als mens welkom zijn. Maar omdat we inderdaad gebonden blijven nog een tijd lang aan de harde grens van honderd personen gaan we in de kerk met vrijwilligers uw naam noteren. We willen namelijk weten hoeveel mensen er reeds binnen zijn en wie, om u altijd zo goed mogelijk te kunnen informeren mocht dat echt nodig moeten zijn.

Corona betekent kroon. Wanneer ervaren we een kroon op ons leven? In een tijd die draagkracht vraagt kunnen wij het uithouden als gelovige mensen van hoop. Juist in perioden wanneer wij mensen veel moeten doorstaan in het leven, kunnen wij we als mens transparant worden. En het kan een bekroning zijn als we leren stralen van binnenuit. Ik wens u veel vertrouwen en wijsheid toe. En hoop u snel te mogen begroeten ons op de geloofsweg van nabij en op afstand verbonden heeft.

Pastor Stefan Schevers.