

# Sint Christoffor



1. Sint Chris-to-foor pa-troon, wij ko-men U ver-e-ren; wij
2. Die naar het oud ver-haal de heer hebt mo-gen dra-gen; leer
3. Gij hebt om Chris-tus wil uw le-ven blij ge-ge-ven; help



1. vra-gen uw ge-bed en wil-len van U le-ren voor
2. ons zijn bo-den zijn voor al-len die het vra-gen: in
3. ons in vreugden leed voor Christus wet te le-ven, op-



1. Hem te zijn in le-ven en in dood, die aan het kruis zijn
2. ons ge-zin in't da-ge-lijks ver-keer met stil-le kracht ge-
3. dat wij na't vol-brengen van de strijd ge-luk-kig zijn met



1. le-ven voor ons bood!
2. tui-gen van de heer.
3. Hem in eeu-wig-heid.

Tekst: Dr H. Dorresteyn S.L.J.  
16.4.55  
Melodie: C.v.d. Peet S.C.J.  
5.5.55

## **Sint Christoffor**

Sint Christoffor, patroon,  
wij komen U vereren;  
wij vragen Uw gebed  
en willen van U leren,  
voor Hem te zijn in leven en in dood,  
Die aan het Kruis Zijn leven voor ons bood.

Die naar het oud verhaal,  
de Heer heeft mogen dragen,  
leer ons zijn boden zijn,  
voor allen, die het vragen:  
in ons gezin, in 't dagelijks verkeer,  
met stille kracht getuigen van den Heer.

Gij hebt om Christus' wil,  
Uw leven blij gegeven:  
helpt ons in vreugde en leed,  
naar Christus' wet te leven,  
opdat wij, na 't volbrengen van de strijd,  
Gelukkig zijn met Hem in eeuwigheid.