

In memoriam Zuster Columba Haegens.

Zuster Columba, Maria Gertruda Haegens werd 7 september 1916 in Horst geboren. Truus was de oudste van elf kinderen en groeide op in een degelijk en gezellig gezin. Al op jonge leeftijd leerde zij mee zorgen voor de kleintjes en het huishouden ondersteunen. Na de lagere school ging zij naar de huishoudschool, waar de grondslag gelegd werd voor haar latere kokopleiding.

Moeder kwam met enige regelmaat bij de zusters in Grubbenvorst. Door deze contacten kwam Truus in drukke tijden de zusters helpen. In deze jaren sprong de vonk over en groeide in haar het verlangen naar het klooster te gaan. Aan de buitenkant was daar weinig van te merken, want Truus had een vrolijk karakter en genoot van het leven.

Toen ze een keer op één van de kermisdagen te laat thuiskwam en moeder haar voorhield dat ze als oudste een slecht voorbeeld gaf was haar antwoord: ze kunnen mij allemaal navolgen, want ik ga naar het klooster.

24 oktober 1938 vertrok zij naar Boxtel en begon met nog 20 kandidaten aan het grote avontuur. Avontuurlijk was het af en toe, want de groep postulanten was een bruisend, dynamisch gezelschap. Af en toe kostte het moeite de nieuwelingen in het gareel te houden. Het noviciaat werd met succes doorlopen en in 1941 volgde de professie.

Zuster Columba woonde vervolgens enkele jaren in Maastricht, Boxtel en Nijmegen.

In 1951 verhuisde zij naar Venray Jerusalem. Van daar uit werd haar gevraagd het huis St.Oda mee in te richten en de zorg voor de keuken op zich te nemen.

Later volgde dit verzoek nogmaals bij de inrichting van ons huis in Malden. Zij was erg trots om tot de stichters van deze huizen gerekend te worden. De kookkunst had zij inmiddels goed onder de knie, en de heerlijke maaltijden die ze voor ons bereid heeft zijn niet te tellen.

In 1988 kon zij in Malden vervangen worden en wilde zij het graag wat rustiger aan doen. Haar voorkeur ging uit naar Grubbenvorst. Daar kon ze genieten van de landelijke omgeving en de oudere zusters met kleine diensten behulpzaam zijn. Veel zusters hebben van een extra ritje door de tuin genoten. Ook zorgde Columba regelmatig voor een bloemetje of plantje op hun kamer.

Toen verleden jaar de bouwplannen en afbraak vorm kregen, meende Zuster Columba naar Maastricht te moeten verhuizen om plaats te maken voor een andere zuster. Zij voelde zich vitaal genoeg om deze stap te zetten. In Maastricht zou ze bij Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, al onze belangen blijven aanbevelen.

Nu we hier vandaag op deze manier afscheid van haar moeten nemen willen we haar vele grote en kleine diensten in onze herinnering bewaren en haar oprecht danken voor alle goedheid die van haar uitging.

Zij was een spontane, zorgzame hartelijke vrouw, attent en behulpzaam.

Zij was ook een vrouw van gebed, die de grote wereldbelangen, maar ook de intenties van mensen dichtbij, in haar gebed opnam.

Zij leefde intens en wij mogen vertrouwen dat zij nu voor altijd in Gods liefde geborgen is.

Grubbenvorst, 26 augustus 2003
pastoor Wim Haegens.